

1 december 2013



Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 8

Terwijl we deze nieuwsbrief beginnen te schrijven, is het volop herfst en regent het. En dat is niet de eerste keer dit najaar. Veel water is er gevallen. We zouden bijna vergeten hoe mooi de zomer was die inmiddels achter ons ligt. Maar ook in deze herfst hebben we prachtige dagen waarin we kunnen genieten van de mooie luchten en de betoverende herfstkleuren. Hopelijk de voorbode van een mooie winter.

Zorg in Natura



We starten meteen maar met het belangrijkste nieuws van de afgelopen periode. Het is ons gelukt om voor het jaar 2014 een contract af te sluiten met het Zorgkantoor Midden-IJssel. Dat wil zeggen dat dit zorgkantoor volgend jaar de zorg betaalt aan deelnemers van 't Hamel die geen PGB kunnen krijgen. Even een verduidelijking wat Zorg in Natura (ZIN) inhoudt: Zorg in natura is zorg die door de zorgverlener (in dit geval zorgboerderij 't Hamel) aan de cliënt wordt verleend en via het zorgkantoor wordt betaald. De kosten worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed. Een eventuele [eigen bijdrage](#) blijft natuurlijk wel voor rekening van de cliënt. Wel is er een indicatie nodig van het CIZ.

Tot nu toe waren er wel mensen die graag een of meer dagen op 't Hamel wilden doorbrengen, maar niet voor een PGB in aanmerking kwamen. Zij moesten hun heil elders zoeken. Dit hoeft nu dus niet meer. In afwachting van het moment waarop de dagbesteding via de gemeente gaat lopen, betaalt het zorgkantoor hun verblijf. Mits er een indicatie is natuurlijk. Inmiddels zijn er al enkele mensen wezen kijken en de kans is groot dat er in januari nieuwe mensen gaan bijkomen. Fijn voor hen dat zij nu toch dagbesteding kunnen krijgen op de plek van hun eigen keuze en ook voor ons is het goed dat er nu weer wat gemakkelijker nieuwe mensen kunnen instromen.

Feestdagen

In de winter staan ons weer enkele feestdagen te wachten. Voor sommigen een fijne periode vanwege de gezelligheid, voor anderen dagen waarin het gemis van overleden dierbaren extra wordt gevoeld.



't Hamel is gesloten op de volgende dagen:

- Woensdag 25 december 1^e Kerstdag
- Donderdag 26 december 2^e Kerstdag
- Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag

De vrijdag na Kerst (27 december) zijn we gewoon open. Mochten er mensen zijn die de vrije dagen op een ander moment (wel in dezelfde week) willen inhalen, laat dit dan even tijdig aan ons weten.

Ook al is het nu nog erg vroeg, we wensen iedereen fijne feestdagen toe. Dit jaar doen we geen kerstbrunch, zoals vorig jaar. We houden wel van wat afwisseling. Wat we namelijk wel gaan doen is een soort aftrap van het nieuwe jaar in het begin van 2014. Zodra we meer weten, brengen we deelnemers en medewerkers op de hoogte.

D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van goan

En zo blijft het iedere keer maar weer veranderen op de zorgboerderij. Niemand is hier voor altijd. Zo is Anton uit Deventer gestopt. Hij is meeverhuisd met het verzorgingshuis waar hij was opgenomen en brengt zijn dagen nu op een andere manier door. Ook Hannie uit Raalte komt niet meer op 't Hamel. Ze ging dusdanig achteruit dat haar man haar thuis ook niet meer voldoende kon verzorgen. Hannie is nu opgenomen in verpleeghuis De Hartkamp te Raalte. We hopen dat ze het daar naar haar zin heeft en dat haar man Tjebbe wat kan bijkomen van alle zorg die hij dagelijks gaf aan Hannie.

Nieuwe gezichten zijn er ook. Dorinda Balster uit Wijhe is hier half september begonnen met haar stage in het kader van de SPW-opleiding aan het Deltion College te Zwolle. Dorinda komt hier op de maandag en de woensdag. Verder komt Marian Nicolai uit Wijhe hier



Marian Nicolai

wekelijks een activiteit doen met de mensen die hiervoor belangstelling hebben. Dit doet ze op verschillende dagen, opdat zoveel mogelijk mensen aan hun trekken kunnen komen. We zien dat Marian heel enthousiast bezig is met de activiteiten en er zijn intussen al heel wat leuke dingen gemaakt. Daarnaast is sinds zo'n anderhalve maand Gerard Uiterwijk, ook uit Wijhe, een dag aanwezig om mee te helpen bij de dagelijkse zorg. Gerard heeft, net als Marian, het werkzame deel van het leven erop zitten en wil graag nuttig zijn in zijn vrije tijd. Wij zijn hiermee enorm geholpen, want zo kan er meer aandacht zijn voor de individuele deelnemers.

Gerard is elke dinsdag op 't Hamel en indien nodig springt hij ook af en toe extra bij.



Nieuws van het erf

Je houdt het haast niet voor mogelijk, na al het werk dat er al gedaan is in de afgelopen jaren aan erf en gebouwen. Maar opnieuw is er weer heel wat gebeurd. De achtergevel van de werkplaats is flink onderhanden genomen door Peter en ook een beetje door Egbert. Egbert heeft de boeiplanken geschilderd en gezorgd dat er een raam boven de deur

geplaatst is. Peter heeft alle deuren vervangen door zelfgemaakte nieuwe deuren (met een "oude" uitstraling), een kozijn gemaakt voor de opening boven de middelste deur, alles geschilderd en als klap op de vuurpijl heeft hij de oude aangetaste luiken heel mooi opgeknapt en geschilderd in de landgoedkleuren. Zag de gevel er voorheen bouwvallig uit (althans de houten delen), nu ziet hij er echt prachtig uit.



In het achterste deel van de kapschuur, waar zich onder meer het ezerverblijf bevindt, is voor een groot deel een nieuwe vloer gestort en hebben Gerrit en Egbert een keurige scheidingswand geplaatst. Het ene deel is nu stal met hooi- en strovoorraad voor de ezels. Het andere deel is bestemd voor onder andere de zitmaaier, duofiets, aanhanger en andere grotere materialen. Dit gedeelte kan

nu helemaal afgesloten worden en zo staan onze spullen mooi veilig achter slot en grendel.

Buiten zijn de hagen mooi geknipt en geschoren, blijft de moestuin aan Loes nog steeds werk geven en zelfs de siertuin wordt wekelijks door Adèle onderhanden genomen. Ook de houtvoorraad is weer flink aangevuld, zodat het kachelkje ook volgende winter weer mooi kan branden. Tja, wie zei ook al weer dat regeren vooruitzien is?

Hoe staat het dan eigenlijk met de vijf jonge poesjes? Kort gezegd: heel goed. Ze zijn niet meer allemaal op de boerderij. Twee vrouwtjes zijn terecht gekomen bij dochter Nienke en



schoonzoon Rob. Nadat hun kat verongelukt was, besloten ze er gelijk twee van ons mee te nemen. Een katertje is bij vrijwilliger Jan van der Horst terecht gekomen. Een ander vrouwtje is helemaal in Rotterdam terecht gekomen, bij een vriendin van dochter Sarie. En de laatste hebben we gehouden. Het is een katertje dat de naam Gait heeft gekregen. Dagelijks stoeit

hij volop met moeder Annegien op de deel en probeert hij de kwaliteit van stoelbekleding en gordijnen uit.

Dit jaar hadden we, zoals bijna iedereen met een boomgaard, een prachtige appel- en perenoogst. Dit na ook al een mooie opbrengst aan kersen en pruimen eerder dit jaar. Heel



veel appels hebben we laten persen tot sap. Ruim 230 kilo leverde ons 165 liter appelsap op. En lekker.....!!!! Op de zorgboerderij gaan er nu wekelijks bijna 2 pakken van 5 liter door. De rest van de appels staat in de kelder en dagelijks komen er een aantal op tafel om zo te eten en daarnaast wordt er iedere week een grote pan met appelmoes gemaakt.

Overigens maken (en eten!) we ook wekelijks een grote pan stoofperen uit eigen bongerd. Er wordt op die manier heel wat afgeschild op 't Hamel.....

Sallandse boerenwijsheid



“Wat denn’ weg gif, wul ’n boer gin iens op de schöppe hem’n”

Wat hij weg geeft, wil een boer niet eens op zijn schep hebben. (hij is enorm gierig)

Tot de volgende keer,

Ans Rijpkema en Jan Nijboer