

1 september 2014

Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 10

De zomer loopt op zijn eind. Doordat alles dit jaar vroeg was zijn er al volop rijpe appels en peren. De zwaluwen hadden tijd voor een tweede nest en vliegen nu in grote getale buiten rond insecten te vangen tijdens hun vlucht. Het was meerdere dagen echt warm, we hebben heel veel mooi weer gehad en we hebben dan ook veel buiten kunnen zitten. Sommige van onze deelnemers hebben een gezond kleurtje kunnen opdoen. En niet alleen de deelnemers, hoor....



Vol goede moed gaan we het herfstseizoen in en wie weet wat de natuur allemaal nog voor ons in petto heeft!

Open Dag 9 augustus 2014

Vanwege ons 5-jarig bestaan als zorgboerderij hielden we op zaterdag 9 augustus een Open Dag, die net even uitgebreider van opzet was dan andere keren. Er was een kleine "fair" gekoppeld aan deze dag op het grasveld tussen moestuin en pruimenbomen naast de boerderij. Er was een mandenvlechter aan het werk, een imker vertelde enthousiast over het bijenleven, een verzamelaar van oud keukengerei had prachtige verhalen bij elk



voorwerp dat hij had meegenomen, er werden bloemstukjes gemaakt, een houtdraaier vertoonde zijn kunsten, prachtige gebreide poppen stonden uitgesteld en de IVN had een kraam over o.a. uilen en andere roofvogels. In de kapschuur werden Indonesische hapjes aan de man gebracht, was een kraam met lekkere streekproducten (o.a. kruidmoes), er werd kaas gemaakt door de leuk verhalende moeder van Gerni en bovendien

was daar koffie met de beroemde cake van Agnes te krijgen. Buiten kon een rondje gefietst worden op de duofiets of een ritje worden gemaakt op de ponywagen.

Een week of twee van tevoren had de krant aandacht besteed aan de open dag zelf en de vrijdagochtend vooraf aan de open dag stond een interview met Ans en Jan in De Stentor over het 5-jarig bestaan. Met name Egbert, Johan, Gerrit en Agnes hebben hard gewerkt in de week ervoor om alles mooi voor de dag te laten komen, de familie van Jessica was avonden in de weer om lekkere hapjes te maken en wij zelf waren druk met de organisatie van het geheel. Slechts het weer kon nog roet in heten gooien. En laat het nou 's nachts hard

regenen..... Maar gelukkig werd het 's ochtends, tijdens het opzetten van de kramen, geleidelijk aan droog en het was de hele zaterdag prachtig weer: niet te warm, regelmatig een lekker zonnetje en af en toe een beetje wind.



De dag zelf was een groot succes. Er kwamen erg veel mensen en er heerste een hartstikke leuke sfeer. We konden veel bekenden ontmoeten, maar ook veel mensen die ons onbekend waren. Veel familie van deelnemers en van medewerkers waren aanwezig, uit dorp en wijde omgeving kwam men even kijken. Ook de nieuwe wethouder van Olst-Wijhe, met WMO in zijn portefeuille, kwam met zijn vrouw een kijkje nemen. Bijzonder was ook dat onze beider

vaders (onze moeders zijn reeds jaren overleden) ondanks hoge leeftijd ook een kijkje kwamen nemen. De oude eigenaar van deze boerderij en zijn vrouw waren van de partij en beiden waren erg enthousiast over het geheel. We schatten dat in totaal 350 à 400 mensen op onze open dag aanwezig waren.

De open dag was in onze ogen zeer geslaagd en was een mooi voorbeeld van de manier waarop iedereen die bij de zorgboerderij betrokken is (medewerkers, deelnemers, burens, familie) zich verbonden voelt met 't Hamel. En daar worden wij beiden best een beetje stil van....

Vakantie enzo....

De schoolvakanties zijn weer achter de rug en ook de meeste mensen zijn weer volop aan het werk. Ook wijzelf vinden dat we wel een week vrij hebben verdiend en gaan dan ook op vakantie van zaterdag 13 september tot zondag 22 september. Tijdens onze vakantie zal Jessica alle dagen op de boerderij zijn waarvan 4 dagen samen met Marian en 1 dag samen met Gerni. Ook de vaste vrijwilligers zijn gewoon van de partij in die week. Zelfs Brigitte, de moeder van Jessica, komt ons in de zomerperiode een aantal dagen bijstaan om vakanties op te vangen. Dat vinden we grote klasse. Met andere woorden: ook al zijn we er zelf niet, alles gaat gewoon door!



Verder zijn we op vrijdag 3 oktober gesloten omdat wij en onze medewerkers die dag een (verplichte) cursus Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) volgen. Als er deelnemers zijn die deze vrijdag met een andere dag eerder in de week willen ruilen, neem dan even contact op met Ans.

D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van goan

Ook in de afgelopen periode hebben we weer afscheid moeten nemen van enkele deelnemers. Jacob moest worden opgenomen in een verzorgingshuis. We hebben aan Jacob een enorm gezellige en voorkomende gast gehad; iedereen mocht hem graag en we gaan hem echt missen. Ook Hein moest worden opgenomen, zij het in een ander verzorgingshuis. We genoten van zijn droge humor en zijn charme. We wensen Jacob en Hein en hun familie alle goeds toe voor de toekomst.

Onlangs is Wim Nieuwenhuis overleden. Wim was een van de deelnemers van het eerste uur en sinds een kleine 2 jaar opgenomen op Het Weijtendaal te Wijhe. Hij is in alle rust ingeslapen, precies zoals hij was. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte.

Ronald, onze fanatieke houthakker, is eind juli heel ongelukkig komen te vallen met onder meer kwetsuren in hoofd en bovenlichaam tot gevolg. Hij heeft een poos in het ziekenhuis gelegen en is nu thuis aan het revalideren. Zijn vrouw Carolien verzorgt hem en daardoor is zij voorlopig ook als kookster uit de running.

Nieuwe mensen zijn er gelukkig ook gekomen. Geert uit Diepenveen is sinds enkele weken van de partij en ook afkomstig uit Diepenveen is Hans. Beiden zijn nog aan het wennen, maar we hopen dat 't Hamel voor hen een prettige plek zal blijken te zijn. Bovendien gaan in de maand september enkele dames bij ons starten. Zij zorgen dat de verhouding mannen en vrouwen weer een beetje in evenwicht komt.

Sinds kort komt met enige regelmaat een nieuwe vrijwilligster ons op de vrijdag bijstaan. Dat is Agnes Booijsink, woonachtig op de Boerhaar. Af en toe pakt ze haar accordeon en speelt enkele oude deuntjes, waarbij sommige deelnemers niet alleen meezingen, maar soms zelfs enthousiast gaan dansen. Verder zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar twee nieuwe stagiaires begonnen. Nehema Aleko uit Zwolle komt 2½ dag in de week en Danique Veldscholte uit Heeten komt hier 2 dagen. We hopen dat ze een fijne en leerzame stage zullen hebben op 't Hamel.



Ontwikkelingen WMO

Vanaf 1 januari gaat de dagbesteding via de gemeenten lopen en niet langer via het zorgkantoor. Hieraan hebben we de afgelopen periode heel veel tijd moeten besteden. Enorm veel leeswerk om te begrijpen waar het over gaat, vergaderingen om zelf ook een

beetje inspraak te hebben en vervolgens een ellenlange overeenkomst opstellen en ondertekenen waarmee we ons hopelijk verzekeren de dagbesteding te mogen verzorgen voor inwoners van een aantal gemeenten in de regio. Dit betreft gemeenten die ervoor kozen samen op te trekken en iets gezamenlijks op te stellen, want ook voor hen was het uiteraard een mega klus. We mogen straks sowieso dagbesteding bieden aan inwoners van de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer. Maar dan zijn er ook nog gemeentes die hun eigen plan trekken en er weer een andere werkwijze op nahouden, waarmee we nog aparte overeenkomsten moeten afsluiten. Het werk is dus nog lang niet gedaan, want ook bij hen willen we graag meedoen. Als alles inderdaad rondkomt, kunnen straks ook inwoners bij ons terecht van de gemeenten Raalte en Zwolle.

Nieuws van het erf

Zoals altijd is er ook nu weer veel gebeurd op de boerderij. In de groepsruimte heeft Peter gezorgd voor een prachtige schouw rondom de houtkachel. Eerder had Gerrit al gezorgd voor een mooie balk bovenlangs, maar nu heeft Peter dit verder prachtig afgemaakt met houten balken en ouderwetse tegels tegen de achterwand. Het is nu een heel sfeervol geheel geworden.

Gerrit en Egbert zijn al een tijdje druk met schuren en schilderen, naast allerlei klussen tussendoor. De voorkant van de boerderij is bijna klaar om er weer een paar jaartjes tegen te kunnen. Peter is bezig de kapschuur van voldoende verlichting te voorzien, zowel in het open gedeelte als op de hooizolder. Loes heeft een beetje pech, omdat ze veel last van haar knie en voet heeft. Daardoor kan zij maar kort helpen in de moestuin. Gelukkig kan onze deelnemer Johan slecht stil zitten. Hierdoor ligt de moestuin er toch heel netjes bij dit jaar.

Met de schapen hebben we een beetje pech gehad. Door een worminfectie hebben twee schaapjes kort achter elkaar overleden. Gelukkig doet de rest het nu weer goed, na te zijn behandeld door dierenarts Gerben.

Sallandse boerenwijsheid



lej nemt niet gauw te völle heui op de vörke, mar zet vaeke de vörke verkeerd in 't heui.

Men neemt niet gauw te veel hooi op de vork, maar plaatst vaak de vork verkeerd in het hooi. (Meestal is de klus niet te groot, maar pak je het verkeerd aan)

Tot de volgende keer,
Ans Rijpkema en Jan Nijboer