

1 maart 2015

Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 13

Alweer bijna lente! Wat vliegt de tijd toch snel voorbij. En wat gebeurt er toch altijd veel in een paar maanden. We hebben weer een aantal feestdagen achter de rug en zelfs Sinterklaas –of althans iemand die er heel sterk op leek- kwam bij ons langs....



Het nieuwe jaar heeft nog niet veel vorst of sneeuw gebracht, maar wel de nodige wind en regen. Toch hebben we vanachter het grote raam vaak van het zonnetje en het uitzicht genoten. En van het kacheltje en de gemoedelijkheid binnenshuis. Ook de medebewoners van huis en erf laten zich af en toe gelden. De kippen



lopen 's middags los, de schapen laten horen dat ze er zijn, de ezels roepen met hun klaaglijk gebalk dat ze naar buiten willen (of juist naar binnen). Soms overdag, maar meestal 's avonds of vroeg in de ochtend zien of horen we steenuiltjes; de kerkuil is een regelmatige bezoeker en soms is er een valk of buizerd te zien. De eerste kieviten hebben zich eind februari alweer laten horen en zien. Nog maar een paar dagen geleden vloog er een fazantenpaar op uit de heg bij de moestuin. Zelfs de ooievaars, die bij buurman Herman nestelen, zijn al op ons erf gesignaleerd. Ook loopt er heel soms een groepje reeën door de wei.

Het is echt een voorrecht om hier te mogen zijn.

Deze uitgave van de nieuwsbrief is wat later dan de bedoeling was, maar door grote drukte met allerlei andere regelwerkzaamheden die voorrang hadden, kwam het er niet van hem op tijd af te krijgen. Hopelijk is het desondanks toch gelukt een prettig leesbare nieuwsbrief van te maken met voldoende wetenswaardigheden over de zorgboerderij.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Eind januari hadden we alle deelnemers met partner en al onze medewerkers uitgenodigd voor een middagje om samen het nieuwe jaar in te luiden. Het was een heel gezellige bijeenkomst, waar druk met elkaar werd bijgepraat onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. We stonden stil bij het jaar dat voorbij was en het jaar dat net begonnen is. Terugkijkend was 2014 een jaar vol hectiek en veranderingen, die we toch maar mooi hebben aangekund. Het nieuwe jaar zal heus de nodige drukte met zich mee blijven brengen

nu de zorg bij de gemeentes is komen te liggen en dat zal heus nog wel veranderingen tot gevolg hebben. We konden met elkaar concluderen dat 't Hamel toch maar een prachtige onderneming is geworden met een fijne sfeer, waar zo veel mensen zich mee hebben verbonden. Zonder alle medewerkers en vrijwilligers zouden wij dit nooit voor elkaar hebben gekregen. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. En zo'n bijeenkomst was natuurlijk bij uitstek geschikt om dat onder woorden te brengen!!!!

Feestdagen en dergelijke....

In de periode die voor ons ligt, vallen een aantal dagen dat de zorgboerderij gesloten is.

- 2^e Paasdag 5 april (maandag)
- Koningsdag 27 april (maandag)
- Bevrijdingsdag 5 mei (dinsdag)
- Hemelvaartsdag 14 mei (donderdag)
- 2^e Pinksterdag 25 mei (maandag)

Als er mensen zijn die deze dagen op een andere dag in die week willen inhalen, dan kunnen ze contact opnemen met Ans of Jan.

D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van goan

Zoals iedere keer weer, zijn er mensen vertrokken en zijn er weer nieuwe mensen bijgekomen op 't Hamel. Allereerst melden we dat Cor Bats nog maar pas geleden is overleden. Cor kwam sinds 4 jaar naar 't Hamel en de laatste 2 jaar kwam hij 5 dagen per week. Op een dag begin februari werd hij ziek toen hij bij ons was en 8 dagen later is hij overleden. Cor en onze hond Nala waren over en weer hartstikke dol op elkaar. Cor werd 81 jaar.



En zoals dat hoort, zijn er ook weer enkele nieuwe mensen gestart. In december is Riek uit Wijhe begonnen op de zorgboerderij en zij heeft het duidelijk heel goed naar haar zin. In februari kwam Wijhenaar Bert en een paar weken daarna startte Gerrie uit Olst. Weer wat later volgde Bennie, ook uit Olst. Alle drie zijn ze nog volop aan het wennen. We hopen dat ook zij zich bij ons thuis zullen gaan voelen.

Ook op het medewerkersfront hebben we een aantal wisselingen. Nehema heeft in maart haar stage afgerond en zal ook haar opleiding snel kunnen afsluiten. Ze heeft zich laten

kennen als een heel lief persoon naar de deelnemers toe en ondanks dat ze nog maar 8 jaar in Nederland woont heeft ze goed contact kunnen maken met iedereen. Ze verstaat zelfs al een paar woordjes dialect.... Haar plek wordt op de dinsdag ingenomen door Jael Jansen uit Raalte en op de woensdag door Trinke Niesen uit Wapenveld. Voorts is op de maandag Myrthe Westenbrink uit Wijhe gestart als stagiaire. We wensen hen een goede stageperiode toe. Op de donderdag was hier al Jorne Schomaker en die komt nu op de donderdag en vrijdag. Alle dagen is er dus momenteel een stagiaire aanwezig.

Daarnaast verwelkomen we Mieke van der Streek als vrijwillig medewerkster. Mieke komt elke maandag meehelpen in de zorg en ze houdt erg van wandelen en fietsen en dat biedt, zeker met het voorjaar op komst, weer extra mogelijkheden voor onze deelnemers. We zijn blij dat ze erbij is gekomen en hopen dat ze het fijn zal vinden hier.

Bezoek

En toen was daar ineens hoog bezoek. Nou ja, hoog.... Het bleek een heel gewoon iemand te zijn. Op vrijdagmiddag 13 februari kregen we bezoek van Marleen Barth. Tsja, wie is dat dan eigenlijk.... Nooit van gehoord..... Of soms toch ergens heel vaag????

Welnu: Marleen Barth zit in de Eerste Kamer en is daar fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Een senator dus, zoals dat zo deftig heet. Iemand die overleggen voert op regeringsniveau, gesprekken met de staatssecretaris, enzovoort. Ze heeft veel affiniteit met de zorg en als zodanig wilde ze graag vanuit de praktijk informatie hebben over de stand van zaken in de zorg. Ze wilde met name weten waar wij als zorgverlener tegenaan lopen en was bovendien geïnteresseerd in hoe de deelnemers het vonden. Uiteraard zijn er zaken waar we tegenaan lopen en ze vroeg hier ook goed op door. In haar gezelschap waren enkele mensen van de plaatselijke en van de provinciale politiek, o.a. oud-wethouder Ans Otterloo.



Genoeglijk zat het hele gezelschap met ons en de deelnemers aan de grote tafel en tot slot werd nog een groepsfoto genomen, waar overigens niet alle aanwezige deelnemers op

wilden staan. En nu maar hopen dat Marleen Barth (midden op de foto) iets kan doen aan de dingen die er momenteel allemaal niet goed lopen.

Nieuws van het erf

Zelfs in de winter is er hard gewerkt op het erf van de boerderij en in huis zelf. Zo is er heel veel snoeiwerk verricht, af en toe met ondersteuning van Johan voor het opruimen van al dat takkenwerk. Sommige plekken lijken nu vrij kaal, maar als het straks lente wordt, zal alles des te groener zijn. De weitjes voor de schapen en de ezels voor het huis zijn intussen klaar en ook is er nu een omheinde ruimte bij de ezelstal, zodat deze dieren ook wat gemakkelijker naar buiten kunnen (en zich toch niet dik kunnen eten....) En nog steeds is er genoeg te doen.

Er zijn een paar schapen weggedaan omdat we anders weidegrond tekort komen en de overblijvers hebben iemand te logeren gehad. Als de logé heeft gedaan wat van hem werd verwacht, dan kunnen we in mei weer jonge lammetjes tegemoet gaan zien.

Sallandse boerenwijsheid



“Ik binne gien meitorre die’j an een touwgien kunt loat’n vlieg’n!”

Ik ben geen meikever die je aan een touwtje kunt laten vliegen (Je hoeft me niet te commanderen)!.

Tot de volgende keer,

Ans Rijpkema en Jan Nijboer