

Maart 2015 - Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 17

Als we dit schrijven is het eind februari en de zon schijnt. Maar een paar uurtjes geleden hagelde het nog licht. En weer een ruim uur dáárvoor zaten nog enkele deelnemers lekker buiten in het zonnetje. En vannacht gaat het weer vriezen. O ja, dat is waar ook; we zitten hier in Nederland. Daar kun je het hele jaar door van alles verwachten. Het is buiten af en toe inderdaad hartstikke lekker en daar genieten we dan ook volop van, maar we blijven wel op de verharde paden, want op alle andere plekken sta je te soppen in de modder. We hopen toch echt dat het snel weer droger gaat worden....



Intro

Deze nieuwsbrief is wat korter dan u van ons gewend bent. Dat heeft alles te maken met een gebrek aan tijd. Dit is veroorzaakt doordat Jan een ingrijpende operatie moest ondergaan waarvoor hij een week in Groningen in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Hierdoor kon hij uiteraard een tijdlang niet werken. Geleidelijk aan mag hij de draad weer een beetje oppakken. Wat was er aan de hand? Er moest eind januari een (gelukkig goedaardige) tumor uit het hoofd worden verwijderd. Alles is goed gegaan maar het is voorlopig nog een kwestie van rustig aandoen en goed luisteren naar het lichaam.

Gedurende deze periode is alles gewoon doorgegaan op de zorgboerderij dankzij de enorme bereidwilligheid van alle medewerkers en vrijwilligers. Waar nodig werd een tandje bijgezet of kwam men een keer extra, zelfs de dieren werden geweldig verzorgd tijdens onze afwezigheid. Ook het koken kwam dik in orde en Jan werd hierbij nauwelijks gemist. Nou ja.... Vanaf deze plek past dan ook een hartelijk woord van dank voor al deze spontane en belangeloze inzet!

Feestdagen

De komende periode zijn er weer diverse kerkelijke en nationale feestdagen. Op deze dagen is de zorgboerderij gesloten. Het betreft de volgende data:

- Maandag 28 maart Tweede Paasdag
- Woensdag 27 april Koningsdag
- Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag
- Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag



In beperkte mate is het mogelijk op een andere dag in dezelfde week te komen. Neem hiervoor even contact op met Ans.

D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van goan

Er waren nogal wat wijzigingen in onze bezetting de afgelopen drie maanden. Eind december werd Bert uit Wijhe opgenomen in Het Weijtendaal in Wijhe. Er volgde nog een interne overplaatsing, maar een maand later is Bert overleden. We missen in hem een veelzijdig man, die graag zong en wandelde. Eind december werd Riek uit Wijhe ziek en zij is eind januari overleden. Riek was een geweldig lieve vrouw die helemaal dol was op de kleine Morris, onze kleinzoon. Johan uit Boerhaar werd begin januari opgenomen op Averbbergen in Olst. Johan is maar kort geweest, maar hij begon het steeds beter naar zijn zin te krijgen hier. We hopen dat hij het op zijn nieuwe stek goed kan aarden. Vervolgens kwam Frans uit Raalte te overlijden. Frans was al langere tijd ernstig ziek, maar kwam steeds met veel plezier naar de boerderij. Zijn overlijden kwam toch nog heel onverwacht.... Herman uit Raalte werd in

diezelfde week opgenomen op De Hartkamp in Raalte. Herman was geen grote prater, maar wel een grote genier! We hopen dat hij nog lekker een poos kan doorgaan hiermee. En een paar weken geleden kwam Leen uit Deventer plotseling te overlijden. Leen kwam hier al ruim 4 jaar. Hij is in alle rust thuis in zijn slaap overleden. Leen werd 89 jaar. Hannie, de vrouw van Leen, heeft de afgelopen jaren bijna iedere maand een keer op vrijdag gekookt voor ons. Vorige week heeft ze dit voor het laatst gedaan. Na de maaltijd eindigde ze met een ontroerend gedicht dat ze ook bij het graf van haar man heeft voorgelezen. Langs deze weg willen we haar hartelijk danken voor haar inzet en de heerlijke maaltijden.

Nieuwe deelnemers zijn er ook. Begin februari startte Reiny uit Diepenveen op 't Hamel. En eind februari kwam Hein uit Deventer de gelederen versterken. We wensen hen beiden een fijne tijd toe op de zorgboerderij.

Na het stoppen van kookster Natascha wegens verhuizing, komt nu iedere dinsdag Liesbeth Koekoek uit Boerhaar voor ons koken. Heel fijn dat ze dit wil doen; het eten dat ze kookt is lekker en we hebben er een gezellige medewerkster bijgekregen.

Nieuws van het erf

De al eerder genoemde drassigheid speelde een grote rol de afgelopen periode. Het was moeilijk om goede beweiding voor de ezels en schapen te vinden. Extra hooi en stro waren hard nodig evenals plekken waar het nog een beetje droog onder de hoeven was. Er is nog een ram te logeren geweest. Kennelijk had hij aan 5 vrouwtjesschapen niet altijd genoeg, want op een gegeven moment liep hij al tussen de merries van de buurman. Daar kon hij echter weinig beginnen.... Vanaf half mei hopen we toch weer jonge lammetjes te kunnen verwelkomen.



Intussen is met name Gerrit hard bezig geweest om voor het huis een nieuw stuk weiland af te rasteren, zodat er meer ruimte is om de dieren regelmatig te kunnen verweiden. Langs het stuk is een rij jonge knotwilgen geplant ter afscheiding van de koeien van de buurman. Nou ja, het worden natuurlijk pas knotwilgen nadat ze zijn geknot maar we houden ook rekening met de toekomst.

De boomgaard is flink gesnoeid; handig voor de schapen die zich tegoed konden doen aan vooral de bast van het snoeihout. De uilenkast in de appelboom is vervangen door een (steenmarterproeve) nieuwe en de steenuiltjes zijn alweer volop te horen als het donker is. Hopelijk komen er ook dit jaar weer jonkies.

Sallandse boerenwijsheid



“Mar’n kump d’r an,” zaid-e, “en gister’n is de tied die niet weerumme kump!”

De toekomst komt eraan, zei hij, en het verleden is de tijd die niet weer terug komt.

Tot de volgende keer,

Ans Rijpkema en Jan Nijboer