

1 september 2017

Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 23

Helaas heeft de nachtvorst in april veel invloed gehad op onze fruitoogst. Slechts één appelboom geeft volop appels en de rest stelt bijna niks voor. En die ene boom heeft dan ook nog eens de minst lekkere appels. De pruimen hebben het echter prima gedaan en ook aardbeien, bessen en frambozen waren er volop. Lekker als vruchtensausje over het toetje bijvoorbeeld! En momenteel zijn er volop bramen te plukken en op te eten. Ook al zal er dit najaar dus geen appelsap van eigen oogst zijn, we hebben nog steeds niets te klagen....



Busje komt niet meer....

De gemeente Deventer heeft besloten om per 21 augustus het vervoer van onze deelnemers uit die gemeente uit te besteden aan PlusOV. Dit is een vervoersorganisatie die per taxi of taxibusje mensen vervoert op vaste dagen, volgens vaste routes en op vaste tijdstippen. Vooral dus leerlingenvervoer naar scholen en vervoer naar dagbesteding zoals 't Hamel. Hoewel ons vervoer prima liep, hadden we hierin geen keus. Alle vervoer vanuit gemeente Deventer naar zorgboerderijen, scholen en instellingen loopt nu via PlusOV.

Na een moeizame eerste week waarin we ook zelf nog enkele mensen moesten ophalen omdat ze "vergeten" waren, lijken in de tweede week de voornaamste kinderziektes overwonnen. Wel was het flink wennen voor onze deelnemers want ineens wordt de vertrouwde chauffeur gemist of mist men een andere deelnemer in de auto omdat die met een andere taxi wordt opgehaald.



Sinds 2 december 2015 verzorgden drie vrijwilligers bij toerbeurt met een door ons aangeschafte bus het vervoer van de deelnemers uit de gemeente Deventer. Van Schalkhaar tot Diepenveen of Colmschate of Bathmen, overal kennen de heren onderhand de weg op hun duimpje... Peter van der Meer op maandag en vrijdag, Ben Harmens op woensdag en donderdag en Gerard Uiterwijk op dinsdag. En als de bus vol was dan haalde en bracht Jan (soms Jessica) met de auto de overige mensen. Dit gebeurde ook vaak wel drie keer in de week. Op de laatste dag dat Peter reed, hebben we met alle medewerkers afscheid genomen van de chauffeurs. Zij hebben zich al die tijd ingezet om twee keer daags klaar te staan voor onze

deelnemers. Vooral 's middags rijden betekende dat je die dag wel degelijk rekening moest houden welke activiteiten je ondernam!!! Het heeft al die tijd op rolletjes gelopen: ze kenden alle ins en outs van hun passagiers, ze waren een vast aanspreekpunt voor het thuisfront, ze wisten op welk raam er geklopt moest worden als iemand onverhoopt in slaap was gevallen en ze wisten precies waar ergens extra aandacht aan moest worden besteed. Bovendien is er in deze periode niet één bekeuring binnen gekomen.... Extra mag genoemd worden, want vergeten in de afscheidsspeech, dat Peter al die tijd heeft gezorgd dat er op tijd getankt werd, dat de olie werd bijgehouden, dat de bus werd gewassen als dat nodig was. Geweldig fijn dat dit helemaal aan hem kon worden overgelaten!

Ben stopt helemaal als vrijwilliger, terwijl Gerard en Peter op een andere manier wel blijven doorgaan. Gerard als vrijwilliger in de begeleiding op dinsdag en Peter op vrijdagochtend om klussen te doen. Mannen, bedankt namens alle Deventer deelnemers op 't Hamel: jullie zijn KANJERS!

D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van goan

In drie maanden tijds, sinds de vorige nieuwsbrief, is er weer heel wat veranderd. Jan Panhuis uit Olst kwam al meer dan 7½ jaar een dag in de week naar 't Hamel. Toen zijn vrouw, die hem dagelijks verzorgde, echter moest worden opgenomen in het PW Jansen te Deventer moest hij wel met haar mee en dat betekende het einde aan zowel het thuis



wonen als aan de dagbesteding op 't Hamel. Ondanks het feit dat hij niet kon praten, was hij bij iedereen erg geliefd. We hopen dat hij samen met zijn vrouw nog een goede tijd mag beleven. Slechts korte tijd is Ted uit Deventer bij ons geweest; na een maand op 't Hamel is besloten dat hij op een andere manier zijn dagen gaat invullen. Hetzelfde gold voor Dinie uit Diepenveen. Een enkele keer is een andere oplossing beter....

Nieuwe mensen hebben we ook mogen verwelkomen: Sinds begin juli komt Wijhenaar Jan en hij werd een week later gevolgd door Annie, eveneens uit Wijhe. Eind juli kwam Cor uit Schalkhaar naar de boerderij en sinds eind augustus is Nel uit Olst hen komen vergezellen. We hopen dat zij allemaal een fijne tijd op 't Hamel mogen hebben.

Het eind van een schooljaar en begin van een nieuw seizoen betekenen ook altijd wisseling van stagiaires. In juli hebben we afscheid genomen van Chalien Luchtenberg die in een jaar heel veel heeft geleerd. Het is ons niet gelukt haar alle ondeugende streken af te leren. Waarschijnlijk gaat dit ook niet lukken op de volgende stage.... Ook Denna van der Klis moest afscheid nemen. Hij heeft in een half jaar laten zien heel wat in zijn mars te hebben, maar zal nog wel hard moeten werken om uiteindelijk zijn diploma te halen. Een nieuwe stagiaire gaat ook van start: begin september is het de beurt aan Tessa Oving uit Zwolle. Ze

doet de opleiding Maatschappelijke Zorg aan het Deltion College. Tessa komt een half jaar lang drie dagen in de week stage lopen. We wensen haar veel succes en vooral veel plezier.

En dan was er Agnes Booijsink, werkzaam als begeleidster. Sinds februari bleef er voor Agnes nog maar een werkdag over als begeleidster. Dit nadat ze ons een jaar lang vier dagen in de week heeft ondersteund tijdens de reis van Jessica. Al vrij snel had Agnes een baan erbij, namelijk drie dagen in de week als activiteitenbegeleidster bij Dimence in Deventer. En nu kreeg ze de vraag om per 1 september hier een dag bij aan te knopen. Deze kans kon ze uiteraard niet laten lopen. Dit houdt in dat ze afscheid moest nemen van 't Hamel. Hier hebben we op een vrijdagmiddag in augustus met alle medewerkers uitgebreid bij stilgestaan. We zijn Agnes heel erkentelijk voor wat ze allemaal voor 't Hamel en alle deelnemers heeft betekend. We gaan haar muzikaliteit missen evenals haar vermogen om bepaalde mensen "los" te krijgen, maar wensen haar veel werkplezier bij Dimence toe!



De plek van Agnes wordt ingenomen door een oude bekende. Mieke van der Streek komt voor haar in de plaats. Mieke heeft hier enkele jaren als vrijwilligster gewerkt en is vorig jaar in een nieuwe baan gestapt. Ze had echter nog tijd over en nu zijn zowel Mieke als wij blij dat ze weer terug kan komen als begeleidster. Mieke gaat werken op de maandag en vanaf oktober ook op de vrijdag.

En dan is er nog een nieuw gezicht. Sinds begin juli komt Wilma Voortman ons een dag in de week als vrijwilligster ondersteunen in de begeleiding. Wilma vormt een prettige aanvulling en is intussen al redelijk goed ingewerkt, zodat de dingen lekker voortvarend lopen als zij er bij is.

Tot slot moeten we ook nog een overlijden vermelden. Bé van Vilsteren was al in oktober 2015 vertrokken bij ons omdat hij werd opgenomen in Graaf Florishof. Bé is op 84-jarige leeftijd overleden. Sommige oudgedienden hebben hem zeker gekend. Hij was misschien wel de enige Deventenaar die het Wijhese Volkslied kon zingen..... We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit verlies.

Nieuws van het erf

We hebben een klusjesman in huis die werkelijk alles kan. Twee keer in de week komt Gerrit Brouwer een ochtend om te helpen. Dit varieert van snoeien, zagen, repareren, stal bouwen, maaien met de bosmaaier, weiland afrikken tot schoffelen, gereedschap onderhouden, opruimen of lammeren voorzien van oormerken. En nog veel meer..... Gerrit heeft onlangs

namens 't Hamel deelgenomen aan een cursusdag "maaïen met de zeis". Hij heeft niet alleen leren maaïen (kon hij ook al wel een beetje), maar ook het geduldwerkje dat "haren" heet nu onder de knie. Haren is het scherp maken van de zeis middels het langdurig tikken met een speciale hamer op het zaagblad boven een klein soort aambeeld. Gerrit kon alles al, maar nu kan hij zelfs nóg meer....



Vakantie

Na een prima verlopen zomerperiode op 't Hamel, gaan ook Ans en Jan even met vakantie. Van donderdagmiddag 7 tot en met vrijdag 15 september zijn we er niet. Alles gaat uiteraard gewoon door op de zorgboerderij. Hier is Jessica degene die sowieso alle dagen aanwezig is tijdens onze vakantie. Zij is er in principe tussen 8.30 uur en 16.45 uur. Mocht het voor of na die tijd noodzakelijk zijn om iets door te geven (bijvoorbeeld een ziekmelding), dan is zij op het normale mobiele nummer van 't Hamel te bereiken: 06-45162099.

Sallandse boerenwijsheid

Dit keer eens geen wijsheden, maar iets over het bijzondere van de Sallandse streektaal. Soms is iets niet wat het lijkt, zoals uit onderstaande blijkt:

WOAR BIN IE D'R IENE VAN - Aangenaam kennis te maken
 JAO, JAO - Nee
 IE HEBT HIER GOOD DOOI - Het is hier bloedheet

En als je de dingen opschrijft zoals je ze zegt, kan het er soms vreemd uit komen te zien. Kijk maar naar de volgende voorbeelden uit het streektaal woordenlijstje:

DUTUT?	- Doet hij het?
NEEHEEDUTNIE	- Nee, hij doet het niet
ASUTIETHEFWÉJA	- Als hij tijd heeft wel ja
KNOJUT	- Knoeier
KROEKOE	- Ik ruik je
ROEKIETOK?	- Ruik jij het ook?
KUMPTURGLUUTUUT?	- Komt er geluid uit?
BIETIEMIEASIKOEAAIJE	- Bijt je me als ik je aai (tegen een hond natuurlijk...)
TJOW	- Tot ziens!



Tot de volgende keer,

Ans Rijkema en Jan Nijboer