

1 december 2017

Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 24

*Ik hou van de herfst, van de prachtige kleuren.
Kastanjes die glimmen, die heerlijke geuren.
Van het blad op de grond, een waas van oranje.
Wat is het bos trots op zijn kleurige franje.
Ik hou van de herfst, best wel heel veel.
Van kruidkoek bij thee en een vleugje kaneel.
Van stapels met boeken en hout in de haard.
Je kleren gaan stinken maar 't is het zo waard.
Want wat zit je daar lekker bij dat knappende hout.
Je lichaam is warm, je neus nog steeds koud.*



Vervoer

Sinds 21 augustus wordt het vervoer van deelnemers uit de gemeente Deventer op initiatief van de gemeente uitgevoerd door PlusOV. Zoals iedereen wel in de krant heeft kunnen lezen gaat er (nog steeds) heel veel mis. De krant heeft het vooral over het leerlingenvervoer, waarschijnlijk is dit wat meer aansprekend bij de meeste lezers. Het WMO-vervoer (zoals dus naar de dagbesteding op 't Hamel) kent helaas dezelfde problemen. Wij hebben in zoverre geluk dat het meeste vervoer is uitbesteed aan Taxi Ensink uit Olst als onderaannemer van Willemsen De Koning. Die op haar beurt dus weer opdracht krijgt van PlusOV... Wijzigingen in het vervoer sluiten we rechtstreeks kort met Ensink, naast natuurlijk de officiële weg via PlusOV. Door het rechtstreekse contact met Ensink gaat dit eigenlijk altijd goed. Helaas laat PlusOV niet alles via Ensink lopen en hier loopt nogal eens iets fout. Dan wordt iemand veel te laat opgehaald of komen er twee taxi's voor dezelfde persoon. Dit zal echt moeten veranderen en hopelijk lukt het PlusOV deze problemen afdoende op te lossen.



Het vervoer van deelnemers uit Olst-Wijhe en Raalte is anders geregeld. Hier zijn wij als zorgaanbieder verantwoordelijk voor het vervoer. Daarvoor maken we (al bijna 4 jaar) gebruik van de diensten van Taxi Holtkuile uit Broekland. En dat loopt al die jaren gewoonweg vlekkeloos....

Willem

Op vrijdagavond 3 november werden Ans en Jan verblijd met het bericht dat dochter Nienke bevallen was van een kerngezonde zoon. Zijn naam is Willem Valentijn. Bij de geboorte woog hij 7 pond. Moeder en zoon maken het momenteel prima, vader Rob trouwens ook 😊. Grote broer Morris vindt het heerlijk dat hij een broertje heeft, maar vindt wel dat Willem op het tweede plan moet komen en vooral steeds weer gauw naar bed moet.... Vanaf half januari gaat Ans op maandag, behalve op Morris, ook oppassen op Willem, zodat iedereen dit uiteraard prachtige kindje kan bewonderen....



D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van goan

Ook in de afgelopen drie maanden zijn er weer de nodige veranderingen geweest op 't Hamel. Zo is Lenie Weever vertrokken nadat ze wegens een val thuis moest worden opgenomen in het PW Janssen te Deventer. Hier heeft ze het nu prima naar haar zin en ze gaat daar dan ook wonen. Een andere vertrekkende is Herman Tielbeke uit Raalte. Herman kwam 4 dagen in de week met heel veel plezier naar 't Hamel. Het meest genoot hij op die dagen dat er gedanst kon worden. Omdat het lichamelijk echter steeds moeilijker werd, is Herman komen te wonen op De Hartkamp in Raalte. Herman is bijna 4 jaar op 't Hamel geweest.

De open plekken zijn ook weer ingevuld door nieuwe deelnemers. In de laatste week van september kwamen in een week vier nieuwe mensen, waarvan drie uit de gemeente Deventer. Theo komt uit Colmschate evenals Liny (die overigens maar een paar maanden kon komen), terwijl Albert uit Schalkhaar komt. Uit Olst mochten we Klaas verwelkomen. Na een maand of twee kunnen we stellen dat allen redelijk tot goed gewend zijn en het naar hun zin hebben



als ze er zijn. Vanaf half oktober kwam Henk uit Raalte twee dagen, terwijl ook Jan uit Deventer in dezelfde week is begonnen. Hij is de derde die de naam Jan draagt, terwijl we intussen ook al drie keer de naam Gerrit tegenkwamen. En eind november startte zelfs de vierde Gerrit, hij komt uit Deventer. Eind oktober startte Bé uit Wijhe. Hij is met zijn 94 jaar meteen de oudste deelnemer. Voorheen was dit Hein die 90 jaar is, maar die ook van plan is minstens de 94 te halen....

Verder hebben we eind oktober afscheid genomen van Agnes Brouwer, sinds 2011 onze steun en toeverlaat als huishoudelijk medewerkster. Iedere vrijdagochtend was ze aan het boenen en poetsen om alles kraakhelder te krijgen. Agnes was een harde werkster die op uiterst prettige wijze contact had met de verschillende deelnemers. Op een ludieke manier

hebben we haar uitgeleide gedaan. Haar plaats is inmiddels ingenomen door José Elshof uit Wijhe. José komt na 16.00 uur, dus zullen de deelnemers haar minder ontmoeten dan bij Agnes het geval was.

Midden november bereikte ons het bericht dat Marinus Veldhuis was overleden. Marinus was in maart opgenomen op Het Weijtendaal in Wijhe, na voordien zo'n anderhalf jaar 't Hamel te hebben bezocht. We wensen zijn vrouw, zoon en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.

Nieuws van het erf

Het tuinseizoen is inmiddels grotendeels achter de rug. Wij hebben weer volop van allerlei lekkers uit de groentetuin kunnen genieten. Dat ook de slakken volop meegenoten is een iets minder prettige bijkomstigheid. Het gevolg van een vochtige zomer. De meesten deelnemers waren minder gecharmeerd van het gegeven dat slakken in sommige landen als een delicatessen worden gezien. Goed wassen was dus het devies. Helaas zullen spruitjes en boerenkool deze winter gekocht moeten worden, want die werden door de slakken buitengewoon op prijs gesteld. Een heel goede oogst hadden we van de pompoenen. Naast een sieraad in de tuin ook nog eens een heerlijke groente en ook nog eens lang te bewaren. Verder kunnen we deze winter nog volop prei en wortelen oogsten. Dankzij vrijwilligster Loes ligt de moestuin er netjes bij. Terwijl de diverse bloementuintjes op het erf iedere vrijdag worden onderhouden door Adèle.



Momenteel is Gerrit druk om de omheining van de boomgaard te herstellen, nadat deze door de schapen flink uit het lood is gedrukt. Een hele klus, maar alles komt er weer mooi strak bij te staan. Peter is bezig met nieuwe luiken voor de schuur nadat de oude door de tand des tijds weinig meer voorstelden. Daarnaast wordt er druk gewerkt aan een nieuwe stal voor de ezel in de ruimte waar eerder de bus stond. Hij komt zo meer in het zicht en daardoor hopelijk meer in de aandacht, iets wat hij erg leuk vindt. Als alles klaar is, hopen we ook dat het lukt om een andere ezel te vinden die hem gezelschap kan houden.

Klanttevredenheidsonderzoek

In het kader van ons Kwaliteitskeurmerk moeten we jaarlijks een onderzoek doen naar de tevredenheid van onze klanten, de deelnemers en hun familie dus. Dit jaar hebben we het eens anders gedaan. Om het papierverbruik wat minder te maken hebben we zoveel mogelijk enquêtes per mail verstuurd, in de hoop deze ook per mail terug te krijgen. Waar geen mailadres aanwezig was hebben we de lijst op papier mee gegeven. Dit was bij zes deelnemers het geval. Slechts één lijst is via de mail terug gekomen terwijl we een elftal op

papier terugkregen. De respons is dus vele malen lager dan we gewend zijn. Volgend jaar dus toch maar weer terug naar het geduldige papier.

Wat betreft de reacties kan gezegd worden dat iedere respondent tevreden tot heel tevreden is over Zorgboerderij 't Hamel. Zowel de begeleiding als de activiteiten krijgen hoge cijfers. Het algemene cijfer dat we krijgen is een 8,5. De begeleiding krijgt zelfs een 8,9 terwijl voor de activiteiten een 8,4 wordt gegeven.

De belangrijkste redenen om naar de zorgboerderij te komen zijn het krijgen van meer structuur in de dagen, het genieten van de gezelligheid en het contact hebben met anderen. Ook belangrijk maar iets minder zijn buiten kunnen zijn, actiever kunnen zijn en meer rust in de thuissituatie. Deelnemers zijn heel goed te spreken over de activiteiten, de afwisseling hierin, de tijd voor ontspanning tussendoor en de afstemming van activiteiten op hun mogelijkheden. Ook zijn er grote pluimen voor de inrichting, de sfeer en het eten.

Nagenoeg iedereen heeft plezier in de activiteiten en de mogelijkheden om mee te praten over wat we doen. Ook fijn om te zien dat men trots tot zeer trots op de boerderij is. De begeleiding krijgt niets dan lof, terwijl ook de deelnemers zich bij elkaar op hun gemak voelen. Op de vraag wat men graag anders wilde kwam één reactie: iemand gaf aan vaker te willen komen.... Ook werden enkele suggesties voor activiteiten gegeven.

Op de vraag welke effecten de deelnemers bij zichzelf ervaren, kwamen met name naar voren genieten van buiten zijn in het groen en met dieren, de onderlinge gezelligheid, meer structuur in de dagen, de contacten met anderen en de grotere rust in de thuissituatie.

Sallandse boerenwijsheid

Hoe je in de streektaal via een omweg iets kunt zeggen, waarbij een vreemde mogelijk totaal niet weet waar je het over hebt, blijkt uit de vele mogelijkheden waarop je in Salland kunt zeggen dat je gaat plassen:

"Ik mut eemn de jappel of giet'n"

de aardappels afgieten

"Ik mut neudig de koffie kwiet"

de koffie kwijt

"Ik goa eemn de sikke verzett'n"

de geit verplaatsen

"Ik goa doon wat 'n kippe niet kan"

bij een kip komt alles uit één gat



Tot de volgende keer,

Ans Rijpkema en Jan Nijboer