

1 juni 2019

Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 30



Voorjaar 2019! Wat hebben we weer genoten van de prachtig bloeiende kersen- en pruimenbomen. En later van de appel- en perenbomen en van diverse bloemen in de tuin en langs de paden. En van de druk heen en weer vliegende vogels, allemaal bezig goed voor hun nageslacht te zorgen. We horen regelmatig dat het elk jaar mooier wordt en als we zo eens terug kijken dan klopt dat ook wel. Maar misschien is het ook wel zo dat hoe ouder je wordt, hoe meer oog je krijgt voor alle moois dat de natuur ons te bieden heeft.

Open dag zaterdag 15 juni



We zijn intussen druk bezig met de voorbereidingen voor de viering van ons 10-jarig bestaan. Ons hele adresboek is op de hoogte gebracht van de Open Dag op zaterdag 15 juni van 10.30 tot 15.30 uur. Voor deze dag zijn er enorm veel mensen die ons willen helpen, hetzij met de bemensing van een kraam, of een demonstratie van een ambacht of activiteit, of helpen met het ordelijk verlopen van parkeren, of met koffie schenken. Er komt een doorlopende presentatie met foto's die een beeld geven van de afgelopen 10 jaar. Intussen is ook de nodige reclame gemaakt voor deze dag. We zijn er van overtuigd dat het een mooie dag gaat worden en hopen alleen maar dat het die dag droog is, want het meeste moet wel buiten gebeuren. We zouden het leuk vinden als er veel deelnemers komen en familie of bekenden meenemen om hun dagbestedingsplek te laten zien. Ook hopen we (familie van) oud-deelnemers nog eens te kunnen begroeten en natuurlijk hopen we ook op veel mensen uit onze eigen kring of die van alle medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast is het ook een mooie gelegenheid voor allerlei mensen uit de wijde omgeving om eens een kijkje te nemen op een moderne zorgboerderij.

10 jaar Zorgboerderij 't Hamel

Wat is er enorm veel veranderd in de 10 jaren die zijn verstreken sinds de eerste deelnemer op 't Hamel kwam. Ans begon op maandag 3 augustus 2009 in het voorhuis met één dag per week met 1 deelnemer, die na enkele weken gezelschap kreeg van een tweede. Dit werden al gauw twee dagen en na verloop van tijd deden ook nummer drie, vier en vijf hun intree, evenals de derde dag. Niet iedereen kwam tegelijk op dezelfde dag, want zoveel ruimte was er immers niet. De opvang vond de eerste anderhalf jaar plaats in het voorhuis van de

boerderij. Een kleine keuken waarin aan de keukentafel plaats was voor maximaal vier mensen tegelijkertijd. De tweede deelnemer was bovendien iemand in rolstoel, terwijl het voorhuis van hoogteverschillen aan elkaar hing.... 's Ochtends moesten eerst de nodige drempels en hellinkjes worden gelegd voordat iedereen naar binnen kon. Er moest dus behoorlijk worden geïmproviseerd om alles rond te breien. Indertijd was het geweldig om te merken dat deelnemers en familie zoveel vertrouwen in ons hadden omdat alles nog verre van optimaal was.



Het duurde tot de tweede helft van 2010 voordat de financiering eindelijk rond was. Dit was nodig om de verbouwing van het achterhuis te kunnen doen. Ons huis in Wijhe-dorp was namelijk nog steeds niet verkocht; de crisis vierde hoogtij.... We namen in goed overleg met de aannemer wel de nodige risico's, omdat er al werd begonnen met het werk voordat we het fiat van de bank hadden. Gelukkig kwam alles

goed en konden we op maandag 31 januari 2011 van start in de grondig verbouwde stal van de boerderij. Hierbij mag zeker de naam genoemd worden van Theo Elshof, die als medewerker van Bouwbedrijf Te Kieftte persoonlijk zorgde dat alles volgens plan verliep en dat onderaannemers alleen maar de deur uit mochten als ze uitstekend werk hadden afgeleverd.

Toen de ruimte helemaal klaar was, konden we geleidelijk aan gaan uitbreiden. Eind van het jaar was de situatie dusdanig dat het noodzakelijk was dat Ans niet langer alleen met de groep kon zijn. Jan heeft toen zijn baan opgezegd om samen de boel te gaan runnen, ondertussen met de ondersteuning van Marian als medewerkster voor 4 uur in de week. We sloten ons aan bij een coöperatie, toen het door veranderde regelgeving steeds moeilijker werd om een PGB te krijgen. We kregen toen inderdaad meer deelnemers maar de samenwerking met de coöperatie was verre van optimaal, vooral in financieel opzicht liet men grote steken vallen. Na een paar jaar zijn we daar dan ook mee gestopt. Wel moet gezegd worden dat deze coöperatie intussen de zaakjes heel wat beter op orde heeft.

Intussen was er ruimte om elke dag op de meest arbeidsintensieve tijden een medewerkster te laten komen en zo kwam er ruimte voor Gerni en Jessica. Bovendien konden we van begin af aan rekenen op enkele heel trouwe vrijwilligers en ook waren er regelmatig stagiaires. Daarnaast meldden zich in de loop der jaren vrijwilligers voor de moestuin, de tuin, eten koken, klussen aan erf en aan gebouwen, hout kloven, enz. Degenen die 't Hamel al langer kennen weten dat de boel enorm is veranderd en opgeknapt. Zonder al deze mensen, die dit belangeloos doen, was dit van zijn lang zal ze leven nooit het geval geweest!!!

In 2015 kwam de uitvoering van de dagbesteding bij de gemeenten te liggen en sindsdien zijn we dusdanig gegroeid dat we steeds een prima bezetting hebben en dat vrijkomende plekken snel weer worden opgevuld. We hebben nu met Mieke, Gerni en Karlien voor 48 uur



aan begeleidend personeel in dienst, naast ons zelf uiteraard en er is zelfs in de persoon van José een huishoudelijk medewerkster voor twee halve dagen in de week.

Ook begon de dagbesteding steeds beter vorm te krijgen. We wisten deels door ervaring, deels door trainingen en cursussen, steeds beter hoe wij vonden dat vorm moet

worden gegeven aan een goede manier van begeleiden. Door dit uit te dragen en te delen met de medewerkers zijn we meer en meer op één lijn komen zitten in de aanpak. Maar nog steeds op nummer 1 staat gezelligheid en ongedwongenheid, van waaruit enorm veel mogelijk is met de groep mensen waar wij mee werken. Van deelnemers en familie krijgen we terug dat ze het enorm naar hun zin hebben en ook zelf genieten we elke dag van het werk en van het plezier van onze deelnemers. En dat laatste geldt zeer zeker ook voor onze medewerkers.

D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van gaan

Ook in de afgelopen drie maanden zijn er weer wijzigingen geweest in de bezetting van de zorgboerderij. Zo is bijvoorbeeld Betsy alweer gestopt op 't Hamel. Ze werd opgenomen op Willibrord op de Boskamp en de laatste berichten zijn dat ze het daar goed naar haar zin heeft. Iemand die ons ook noodgedwongen moest verlaten was Graads uit Lierderholthuis. Nadat eerder al een been was geamputeerd, moest hij na een operatie ook zijn andere been missen. Hierdoor werd opname in De Hartkamp noodzakelijk. Hier heeft hij nog slecht kort geleefd. Gerard uit Wijhe heeft ons na twee jaar moeten verlaten om te worden opgenomen in een verzorgingshuis. Slechts enkele weken later kregen we bericht dat hij was overleden. Gerard mocht slechts 67 jaar worden. Ook kregen we in dezelfde periode bericht van overlijden van Herman uit Raalte, die sinds najaar 2017 op De Hartkamp woonde. We wensen de families veel sterkte toe.

Ook Klaas uit Diepenveen is gestopt op 't Hamel. Nadat hij werd opgenomen op Willibrord bleef hij nog een dag in de week komen (dit waren er voorheen drie). Uiteindelijk werd besloten ook hiermee te stoppen; het werd allemaal te veel voor hem.

Stagiaire Margriet is na anderhalf jaar klaar met haar opleiding en heeft begin mei afscheid genomen. We hadden in haar een kritische en hardwerkende stagiaire, die ook door deelnemers erg werd gewaardeerd. We wensen Margriet veel succes bij het vinden van een passende baan.

Nieuwe mensen kwamen er uiteraard ook. Begin maart zijn Ben uit Wijhe en Roel uit Colmschate gestart op 't Hamel, vrij snel gevolgd door Rudi uit Wijhe. Half april kwam Adri uit Olst een vrijgekomen plek opvullen en ditzelfde deed Wim uit Deventer begin mei. We

merken dat allen het goed naar de zin hebben tijdens hun verblijf op 't Hamel en wensen ze nog een goede en prettige tijd toe.

Ook is er een nieuwe stagiaire gestart. Aletta Mussche uit Staphorst komt op donderdag en vrijdag in het kader van haar opleiding Maatschappelijke Zorg aan Landstede Zwolle ervaring opdoen tot halverwege de maand juli.

Nieuws van het erf



Het voorjaar laat zich ook zien in onze dierenwereld. Zo zijn er inmiddels enkele kuikens uit het ei gekropen, hebben de steenuiltjes gezorgd voor vier nakomelingen en huppelen er zeven jonge lammetjes door de wei. Zwaluwen vliegen af en aan, terwijl er uit diverse nestkastjes of struiken gepiep klinkt. Ook zitten er jonge spechten herrie te schoppen voor het huis. Te midden van al dat frisse groen is het een waar feest van leven aan het worden!

Sallandse boerenwijsheid



De meeste leu lèest te völle um wies te wean en dèènk te völle um schier te wean....

De meeste mensen lezen te veel om wijs te zijn en denken teveel om slim te zijn....

Tot de volgende keer,

Ans Rijpkema en Jan Nijboer