

1 maart 2020

Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 33

In een tijd waarin het corona-virus welig tiert en het dag na dag regent of waait en stormt, lijkt er weinig te zijn om blij mee te zijn. Toch is dat er wel degelijk. Een dagje meelopen bij ons op de zorgboerderij is voldoende om dat in te zien. Gezellig een kopje koffie drinken met wat lekkers erbij, na het schillen van de aardappelen en andere werkzaamheden bijna elke dag een wandeling over het erf, een heerlijke maaltijd in gezelschap van andere mensen en daarna lekker ouwehoeren bij de afwas en ga zo maar door. De buitenwereld heeft weinig vat op het humeur van ons en onze deelnemers. En het kan alleen nog maar beter worden, want..... het voorjaar is in aantocht!



Feestdagen

In de komende maanden kunnen we weer een aantal feestdagen tegemoet zien. Op die dagen is 't Hamel gesloten.



Maandag	13 april	Tweede Paasdag	gesloten
Maandag	27 april	Koningsdag	gesloten
Donderdag	21 mei	Hemelvaartsdag	gesloten
Maandag	1 juni	Tweede Pinksterdag	gesloten

Erfinrichting

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, konden we met wat meer financieel vertrouwen het nieuwe jaar ingaan. Dit doordat de gemeentelijke tarieven uiteindelijk toch omhoog zijn gegaan. Rechtstreeks gevolg hiervan was dat in januari ons hele erf drie weken lang totaal op zijn kop stond. Medewerkers van Klink-Nijland begonnen toen met de aanleg van een nieuw achtererf. Alle straatstenen gingen eruit en hele stukken grond werden verwijderd c.q.

verplaatst en later weer opgevuld met zand. Met name achter de boerderij werden stenen vervangen door bloemperkjes en in het gedeelte waar eerder de oude varkensschuur en een weilandje waren, werd een wandelpad aangelegd. Een en ander met ruimte voor bloemen, struiken, bomen en een tuinkas. Vrijwilliger Peter had al een aantal bankjes gemaakt van steigerhout en ook daar werd plaats voor gemaakt. Voor de aanleg van



planten hebben we vorig jaar al een dag met een tuinontwerpster “om tafel gezeten”. Hierbij hebben we ons laten leiden deels door onze eigen smaak, maar ook zeker door een eerdere “vergadering” met een gedeelte van onze deelnemers, waaruit heel leuke ideeën naar voren waren gekomen. Vooral de opmerking die meerdere keren werd gemaakt dat het “niet te netjes” moest worden en “herkenbare planten van vroeger” hebben we goed in de oren geknoopt. Uiteindelijk is Jan met een grote plantenlijst naar een groothandel in groen gegaan, waarna een week later alles al werd bezorgd. Tussen regenbuien en stormen door is dit in enkele dagen in de grond gezet en nu is het wachten tot de natuur het werk verder gaat overnemen. Verdroogd is de aanplant in elk geval zeker niet....

Eén van de doelen van dit gebeuren is dat we het graag zo aantrekkelijk mogelijk willen maken om naar buiten te gaan en daar even een wandelingetje te maken. En als het kan ook zonder dat er iemand met je meeloopt. Doordat de paden nu mooi egaal zijn en doordat de weg zich nu vanzelf wijst is dit mogelijk. En het is schitterend om te merken dat dit dus ook gebeurt. Er wordt volop gewandeld met of zonder rollator, onderweg komt men elkaar tegen. Je komt bij de kippen langs, de ezel krijgt aandacht en straks (als de boel begint te groeien en bloeien) zijn er ook allerlei planten te bewonderen.



Daarnaast is ook de zogenaamde rotonde om de hooiberg vergroot en daardoor is ruimte ontstaan voor parkeerplekken. De auto's hoeven nu niet langer in het zicht van het grote raam te staan. Helemaal af is alles nog niet, maar ook dat zal geleidelijk aan steeds meer gaan gebeuren. Bovendien zorgt deelnemer Zeger ervoor dat het zand goed wordt ingeveegd in de bestrating en dat onkruid weinig kans krijgt. We zijn heel tevreden over

hoe alles er nu uitziet. En wat ook heel mooi is: Intussen komt dan zo een deelnemer of een medewerker met allerlei tuinplanten aanzetten, waardoor de tuin ook nog eens eerder wordt opgevuld en verfraaid. Geweldig, het is op deze manier duidelijk het erf van allemaal!!!

D'r is 'n tied van kamm'n en 'n tied van goan

In december hebben we afscheid moeten nemen van Theo uit Deventer. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen en vandaar moest een plek worden gezocht in een verzorgingshuis. Dit werd Lochem, vlakbij de woning van zijn dochter. Theo was een graag geziene deelnemer op 't Hamel, die zich echt heeft ingezet voor de sfeer en voor de gang van zaken in het algemeen.

Begin januari was het Adri uit Olst die afscheid nam. Adri ging wonen bij De Herbergier in Olst, een woonvoorziening voor mensen die vanwege geheugenproblemen niet langer thuis kunnen wonen.



Waar mensen vertrekken, komt er ook weer ruimte voor nieuwe deelnemers. Nadat eerst enkele mensen van de mogelijkheid gebruik maakten hun aantal dagen op de boerderij uit te

breiden, kwam begin januari Guus uit Wijhe als nieuwe deelnemer. Gevolgd een paar weken later door Grada uit de Elshof (tussen Wijhe en Heino). Half februari kwamen bovendien Johan uit Diepenveen en Ger(da) uit Deventer erbij, waardoor we weer op volle sterkte zijn. We wensen hen allen een fijne en goede tijd op 't Hamel toe.

Ook bij de medewerkers waren er wat veranderingen. Er meldde zich een nieuwe vrijwilliger voor allerlei klussen op het erf en in de boerderij. Jos Kleine Schaars uit Wijhe komt sinds enkele weken een ochtend in de week. Vanwege rugproblemen kan hij op dit moment nog niet zoveel, maar mollen vangen doet hij als de beste. Hoewel nuttige beesten, kunnen ze de boel flink op de kop zetten. Enkele mollen hebben het toch tegen Jos moeten afleggen....

Vrijwilligster Wilma Voortman is gestopt. Wilma kwam sinds 2,5 jaar elke woensdag om ondersteuning te bieden bij de activiteiten die zich op die dag voordeden. Ze heeft veel gefietst op de duo fiets met deelnemers, was erg goed in schilderen en ook breien kon ze in een groepje goed op gang brengen. Wegens verhuizing naar Deventer heeft ze ervoor gekozen om wat dichterbij huis vrijwilligerswerk te zoeken. We zijn Wilma erg dankbaar voor al haar inzet en aandacht voor deelnemers.

Sinds deze week is er bovendien een nieuwe stagiaire begonnen. Op de maandag komt nu Philomeyn van der Pijl uit Zwolle voor de rest van dit schooljaar proeven aan de praktijk. We hopen dat ze een leuke en leerzame stage gaat beleven samen met onze deelnemers.

Nieuws van het erf

Buiten en in de werkplaats wordt zeker niet stil gezeten. Momenteel is Peter bezig met het maken van een zelf ontworpen tuinkas, die op het achtererf geplaatst gaat worden. Alles wordt eerst in de werkplaats als panelen gemaakt, waarna straks buiten de onderdelen aan elkaar worden gemonteerd. Eerder heeft hij al een tiental nestkastjes voor koolmezen gemaakt. Die hangen nu in allerlei eikenbomen op en bij het erf in de hoop dat hierdoor de eikenprocessierups in het voorjaar als voedsel voor de jonkies gaat dienen.

Gerrit heeft weer een van de boerderijluiken vernieuwd en in de landgoedkleuren beschilderd. Daarnaast is hij steeds bezig met klussen en reparaties die zich zoal voordoen. Van lekkende kranen repareren tot hout kloven, dakgoten schoonmaken of stoelen herstellen. Loes, die normaal in de moestuin werkt, heeft de winterperiode onder meer besteed aan schilderwerk van buitenmeubilair en schoonmaken van tuingereedschappen.

We hebben besloten de schapen deze winter niet bij de ram te doen. Twee lammeren van vorig jaar waren eigenlijk net nog te jong, terwijl een van de oudere schapen vorig jaar ziek is geweest. Eerst maar een jaartje op krachten komen en dan proberen we het volgend jaar opnieuw.

Sallandse boerenwijsheid

A'j oe rieke wult veuln, dan mu'j oew dingn teln dee'j met geald nich könt betaeln.

Wie zich rijk wil voelen, moet de dingen tellen die met geld niet te betalen zijn.



Tot de volgende keer,

Ans Rijpkema en Jan Nijboer