

maart 2021

## Nieuwsbrief Zorgboerderij 't Hamel no. 37

*Na even te hebben genoten van een echte winter, lijkt de lente er nu dan toch weer aan te komen. Het was een week lang koud en glad, maar ook schitterend mooi. Sneeuw en ijs veranderden de wereld in een sprookjeslandschap. Gelukkig werd het na een guur begin ook nog even prachtig weer. Lekker weer naar buiten, genieten van de natuur in het zonnetje. We waren er allemaal aan toe. Nu is de witte wereld weer verdwenen en kunnen we alweer in het zonnetje terecht, een jas minder aan ons lichaam. En intussen gloort stilletjes de hoop naar een wereld waarin het corona virus steeds minder een rol gaat spelen en geleidelijk aan ook gaat verdwijnen als sneeuw voor de zon.....*



### Feestdagen

De komende maanden staan ons weer een aantal vrije dagen te wachten waarop de zorgboerderij gesloten is. Het lijkt ons goed om dit te vermelden, zodat het vast op de kalender kan worden gezet.

Pasen: zondag 4 en maandag 5 april. Op 5 april zijn we gesloten. Goede vrijdag zijn we echter gewoon open!

Koningsdag: dinsdag 27 april. Ook deze dag zijn we gesloten.

Bevrijdingsdag 5 mei: We zijn gewoon open.

Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei, gesloten.

Pinksteren: zondag 23 en maandag 24 mei. Ook dan zijn we gesloten.



### Corona

We durven absoluut nog niet te juichen, maar we kunnen wel voorzichtig weer vooruit kijken. Steeds meer van onze deelnemers zijn ingeënt of hebben een afspraak staan de komende weken. Ongeveer een derde deel van de totale groep. Al gaat het nog wel mondjesmaat.... Gebrek aan voldoende vaccin vertraagt de campagne. Dit geldt ook voor ons als medewerkers. Formeel waren we al even geleden aan de beurt als "zorgpersoneel voor dagbesteding aan een kwetsbare doelgroep" – ouderen– maar gelukkig is nu de kogel door de kerk. De eerste afspraken voor onszelf en de medewerkers zijn gemaakt! Alleen Karlien heeft de eerste inenting al te pakken, maar dit is vanuit haar andere werk. Ze werkt namelijk ook bij Frion in een woonvoorziening voor mensen met een handicap. Deze zijn eerder dan ons aan de beurt....

De afgelopen periode zijn we weer een beetje naar "normaal" toegegaan. De bezetting is weer redelijk en er is slechts een individuele besmetting geweest bij een deelnemer die gelukkig weer snel hersteld is. We zijn blij dat het voorjaar nadert en hopen de dans verder te ontspringen.

### **D'r is 'n tied van komm'n en 'n tied van goan**



Iedere keer weer zijn er veranderingen te melden. Zo zijn Jan en Annie, het Hellendoornse echtpaar uit Diepenveen, verhuisd naar een zorgappartement in Schuilenburg te Raalte. Dit betekent dat ze niet meer op 't Hamel kunnen blijven komen. We hopen dat ze daar een fijne plek zullen hebben. En zo kwam er ruimte voor nieuwe mensen., ook doordat een aantal mensen langdurig afwezig zijn totdat ze gevaccineerd zijn. En nieuwe mensen, dat waren er nogal wat de laatste tijd. In december was er al de start van Bert uit Deventer. In het nieuwe jaar begon Arno uit Wijhe, tegelijk met Piet uit Boskamp. Na wat gewenning hebben beiden hun plekje wel gevonden. Intussen was Gerrit, die hier al jaren komt, verhuisd en daardoor kwam hij nog maar een dag in de week naar 't Hamel. Dit waren er voorheen drie. Hierdoor kwam er plek voor een andere Gerrit uit Wijhe en voor Jan uit Olst. Jan komt nu twee dagen samen met zijn vrouw Hilde die al enige jaren vaste gast is op 't Hamel. Tegelijkertijd was er ruimte voor Leo, ook al woonachtig in Wijhe en begin februari voor Willemien, dit keer uit Broekland. En vervolgens kwam er nóg een nieuw gezicht bij, dat van Laura uit Diepenveen. Heel wat vernieuwing dus de laatste tijd. We wensen al deze mensen een goede tijd toe op 't Hamel.

Dan nog wat mededelingen uit de lappenmand... Gerard, vrijwilliger op dinsdag, is geopereerd aan zijn heup en is druk bezig met oefenen om weer goed te kunnen lopen. We verwachten hem binnenkort wel een keer op de koffie en hopen dat hij over enkele weken helemaal is hersteld en weer zijn kwaliteiten kan inzetten voor onze deelnemers. Ook Maria, vrijwilligster op maandag- en vrijdagochtend, heeft een operatie achter de rug. Dit keer aan de schouder. Ze heeft er al een flinke herstelperiode op zitten en heel geleidelijk aan kan ze weer wat doen en komt ze een paar uurtjes. Het is even afwachten hoe zich dit verder ontwikkeld. En Lizanne is weer terug! Zij komt op donderdag en en is nu voldoende hersteld van wat naweeën van een coronabesmetting in oktober. Momenteel wachten Hermien (woensdag) en Hannie (vrijdag) nog op de inenting tegen corona, zodat ook zij weer kunnen terugkeren.



Sinds kort is er ook een nieuwe vrijwilligster werkzaam. Esther Nijenhuis uit Diepenveen komt voor een periode van 3 maanden op de woensdag hand- en spandiensten verrichten om de dag op een goede manier te helpen verlopen. Dit gebeurt vanuit een werkervaringstraject omdat ze is afgekeurd voor haar huidige werk.

### **Nieuws van het erf**

Ook in het winterseizoen is er nog volop activiteit op het erf, al is dat wel wat minder dan in de andere seizoenen. Voor de verandering moest er weer eens flink wat sneeuw worden weggeschoven. Gelukkig kregen we hulp van Bert van Landgoed De Gelder. Na de sneeuwval van een paar weken



geleden lagen er op maandagochtend flinke opgewaaide sneeuwbulen op ons toegangspad. Met zijn grote trekker schoof Bert 's ochtends vroeg de boel aan de kant, zodat we weer bereikbaar waren voor iedereen die verwacht werd. Hier hadden we zelf met onze sneeuwscheppen nooit tegenop gekund. Fijn hoor, zulke burenen!

Intussen zijn onze beide schapen drachtig en verwachten we begin april de eerste lammetjes. Ze hebben nog steeds gezelschap van het kleine Ouessant rammetje (de hamel) en het zal vast niet lang duren voordat de lammetjes groter zijn dan deze ram...



De boomgaard is gesnoeid. In het najaar meldde zich Wim Nugteren uit Marle. Hij wilde onze fruitbomen wel snoeien en dat is in februari gebeurd. Samen met zijn vriendin Maike heeft hij zelfs alle snoeihout (en dat was nogal wat!) naar de takkenbult gekruid. Vervolgens is een deel van deze takken weer door allerlei liefhebbers op vazen gezet omdat ze al bijna begonnen uit te lopen. Aan Wim (en Maike natuurlijk) nog hartelijk dank voor het doen van deze flinke klus!

En de tuinkas is klaar! Peter heeft, ondanks een onwillige knie waardoor hij rustig aan moest doen, een prachtig bouwwerk voor elkaar gemaakt. Er moet nog wel een tafel binnenin worden gemaakt, maar de eerste zaden en planten kunnen er zo geleidelijk aan in.

### Sallandse boerenwijsheid



Dit keer wat mooi Sallands dialect:

Duttut?.....Doet hij het?

Hejtofkriegt?.....Ben je wel goed wijs?

Kankumuutzett'm?.....Kan ik hem uitzetten?

Wietrapp'man.....We gaan op weg

Zundagsnommedaangs.....Op zondagmiddag

Tot de volgende keer,

Ans Rijpkema en Jan Nijboer